

SJORS

van de Rebellenclub

15 JANUARI 1966
VERSCHIJNT
WEKELIJKS

Nr.
3





Avontuur in de



PYRENEEËN

Tom, Tanja en Vincent proberen te vluchten. Ze hebben een man opgesloten, maar...



DE ZOON VAN DE BEREJAGER



LANGZAAM VERSTRIJKT DE TIJD...



EEN VERKENNER VAN
DE UPSAROCA'S
BETREEDT DE KLOOF.



HIJ SPEURT NAAR ALLE KANTEN, MAAR
ONTDEKT NIETS VREEMDS.



DAARNA GAAT HIJ TERUG OM VERSLAG UIT TE BRENGEN.



ENIGE MINUTEN LATER RIJDEN DE
UPSAROCA'S DE KLOOF BINNEN.



DAAR
ZIJN ZE!
VOORUIT!

WE MOETEN
WINNETOUS
TEKEN AF-
WACHTEN.



PANG!

HET TEKEN!

ONMIDDELIJK DAARNA
WEERKLINT DE
STRIJKREET VAN DE
SHOSHONES.





ARRANZ. 65.

een YANKEE



aan het hof van KONING ARTHUR



NAAR DE ROMAN VAN MARK TWAIN

Hank Morgan wordt uitgedaagd tot een gevecht met lans en zwaard. De moeilijkheid is echter, dat hij geen ridder is en dus niet met die wapens mag duelleren.



HANK, TREK VLUG DEZE MANTEL AAN! KONING ARTHUR ZAL JE TOT RIDDER SLAAN!

DIE LANCELOT IS TOCH EEN GESCHIKTE KEREL!



HANK, GE BENT NU RIDDER EN GE KUNT DE UITDAGING VAN HEER SAGRAMORE AANVAARDEN. GEDRAAG U RIDDERLIJK EN WAARDIG!

TJONGE! DAT HADDEN ZE NOU NIET HOEVEN TE DOEN...



VOORDAT GE GAAT, ZULT GE EERST EEN PROEF MOETEN AFLEGGEN EN VOORWAAR GEEN GEMAKKELIJKE!

JE ZOU ZEGGEN, HIER ZIT IETS ACHTER!



UIT DE GESCHIEDENIS WEEET U, DAT DE KONING EEN ZUSTER HAD.

DAT KLOPT, DE SCHONE MORGANA. ZE PROBEERDE HEM STEEDS DE TROON AF TE NEMEN.

ZO IETS KOMT IN DE BESTE FAMILIES VOOR.



DAAROM HIELD KONING ARTHUR HAAR WEG VAN HET HOF.

JA, ZE WAS UIT CAMELOT VERDREVEN EN LEEFDE IN BALLINGSCHAP.



JUIST, ZE HAD EEN TROEP REBELLEN, DIE EEN HEKEL HADDEN AAN KONING ARTHUR, ROND ZICH VERZAMELD.



VELE RIDDERS VAN DE RONDE TAFEL WILLEN DAT GESPUIS VAN MIJN ZUSTER BESTRIJDEN, MAAR IK BEN ERTEGEN.

IK KAN WEL RADEN WAT ER NU KOMT.



MIJN ZUSTER IS GEWIEKST IN DE ZWARTE KUNST EN ZE HEEFT HAAR HELPERS ONOVERWINNELIJKE WAPENS GEGEVEN!

DIE OUWE JONGEN BEDENKT ALLES WANDELEN...



VANOCHTEND KWAM HIER EEN KLEIN MEISJE, ALISENDA, ONTSNAPT AAN DE RIDDERS VAN MORGANA, VRAGEN OM VRIJHEID EN RECHT.



RAADSELS ROND DE

Juffrouw Sally en onze vriendinnen, behalve Patricia, zijn de gevangenen van Duc, die Sally's fortuin wil bemachtigen.

EDELWEISS-SCHOOL





De club van vijf in:



race naar de zon

Balthasar en Pioen hebben de woedende stier weten te temmen...



Huckleberry Finns



avonturen

door Mark Twain



Billie Turf

het dikste studentje ter wereld





Korte inhoud: Olivier Crow, leerling-tamboer bij het honderdelfde regiment infanterie van het Britse leger, zijn nichtje Pollie, sergeant Trott, Pollies vader, en soldaat Pilchard moeten met een groep soldaten onder leiding van vaandrig Boscowen prins Louis, zoon van de Spaanse koning Carlos, van zijn kasteel naar de havenplaats Aguilera brengen, vanwaar hij naar Engeland zal worden gebracht om te voorkomen dat hij in handen van Napoleon zal vallen. Olivier bekogelt de jonge prins per ongeluk met een sinaasappel, waarvoor hij gestraft wordt met huisarrest. Don Diego, gouverneur van de prins, verlaat 's avonds, tegen het uitdrukkelijke bevel van Boscowen in, per koets het kasteel.

pollie en olivier als lijfwacht

door David Scott Daniell • illustraties Doughty

„Polly and Oliver pursued”, uitgave van Jonathan Cape, Londen

HOOFDSTUK 4

De prins is verdwenen. . .

Vaandrig Boscowen en sergeant Trott begonnen kort na middernacht de ronde te doen om de schildwachten te controleren. Het eerst begaven ze zich naar de soldaat die heen en weer marcheerde voor de ramen van de prinselijke vertrekken.

„Niets bijzonders te melden, vaandrig,” sprak de man. „Een poosje geleden is er iemand in de kamer geweest, zeker om te kijken of alles in orde was.”

Boscowen ging naar het raam, dat een klein eindje open stond om een beetje nachtelijke koelte binnen te laten. Bij het licht van de maan ontdekte hij een zeer groot en prachtig uitgevoerd hemelbed, met zware gordijnen ervoor. Hij vroeg zich af of de deur van de kamer eigenlijk onder bewaking stond. Zich bewust van zijn verantwoordelijkheid duwde hij het raam wat verder open en klom over het kozijn, gevolgd door sergeant Trott.

De prins had blijkbaar nogal liggen woelen. Al wat er te zien was, was een wanordelijke hoop dekens, waarin zich vaag de vorm van een kinderlichaam aftekende.

„Wat een enorm bed voor zo'n klein kereltje,” fluisterde Boscowen. „Maar ja, een prins is nu eenmaal niet de eerste de beste.”

„Jammer dat hij ons zoveel last bezorgt,” merkte de sergeant op.

„Je bedoelt die geschiedenis met Crow? Ja, dat is inderdaad een vervelend geval. Maar in de gegeven omstandigheden moest ik de aanklacht natuurlijk onderzoeken. Heel jammer. Wat is er aan de hand, sergeant?”

Sergeant Trott boog zich over het bed en duwde voorzichtig tegen de dekens.

„Maak hem nou niet wakker,” waarschuwde Boscowen. „Kijk een beetje uit, wat je doet!”

Tot verbijstering van de vaandrig

trok zijn ondergeschikte plotseling de dekens van het bed af. Sprakeloos stonden de beide mannen te kijken naar een paar kussens, die kunstig gerangschikt waren op de plek waar de prins had liggen slapen.

„Ik had er al zo'n vermoeden van dat er iets niet klopte,” zei Trott.

„Maar. . . Maar wat zullen we nu beleven?” stotterde de vaandrig. „Waar kan die jongen zitten?” Hij keek Trott met een ongeloofige blik aan en liet vervolgens zijn ogen snel door het vertrek dwalen. „Zou hij een grapje met ons willen uithalen?” vroeg hij tenslotte in een poging om zich aan een laatste strohalm vast te klampen.

Sergeant Trott schudde zijn hoofd. „Was dat maar waar, vaandrig. Ik ben bang dat er iets verschrikkelijks is gebeurd. Hij is ervandoor. Kijk maar, daar heeft u zijn nachthemd en zijn pantoffels.”

„Ervandoor? Hoe bestaat het! Kom mee, we moeten hem meteen zien op te sporen.” Boscowen rende naar de deur. Deze was gesloten. Hij begon er met zijn vuisten op te beuken en riep: „Hee daar! Maak eens open! Maak de deur open, onmiddellijk!” Daarna keerde hij zich om. „Sergeant, als de weerga naar het wachtlokaal. Laat ze alarm slaan. Ik verwacht de manschappen in de kortst mogelijke tijd op de binnenplaats.”

Sergeant Trott klom weer uit het raam en rende naar het koetshuis. Hier en daar werd in het kasteel licht gemaakt en er klonken stemmen en haastige voetstappen. Een ogenblik later werd de nachtelijke stilte verstoord door een daverende roffel, die tamboer Pudden, met de slaap nog in zijn ogen, sloeg ten teken van alarm. Vrijwel tegelijkertijd kwamen de eerste soldaten uit het koetshuis te voorschijn om zich in het wachtlokaal te melden bij de korporaal Humblebucket. Toen vaandrig Boscowen weer op de binnenplaats arriveerde, was sergeant Trott al bezig de manschappen in het gelid op te stellen.

„Hij is nergens te bekennen, ser-

geant. Niemand weet wat er met hem is gebeurd. Ik heb meteen gevraagd naar Don Diego, maar die kunnen ze evenmin vinden.”

„De jongen weg en Don Diego ook? Dat is niet zo mooi, vaandrig!”

„Nee, dat begrijp ik ook wel. Waar zie je me eigenlijk voor aan?” bulderde de vaandrig in paniek. Sergeant Trott deed er maar liever het zwijgen toe. „Het is toch ondenkbaar dat iemand het kasteel heeft verlaten?” hernam de officier weifelend.

„De hoofdpoot zit in ieder geval zo dicht als een pot, vaandrig. Ik heb al een mannetje naar de andere poort gestuurd om de schildwacht af te lossen en deze hierheen te sturen. Ah, daar komt hij al aan.”

Soldaat Pilchard kwam met stramme pas naderbij gemarcheerd.

„Heb jij op wacht gestaan bij de stalpoort?” vroeg Boscowen op strenge toon.

„Jawel, vaandrig.”

„Weet je zeker dat er niemand door naar buiten is gegaan?”

Pilchard aarzelde even. Daarna zei hij: „Alleen die Spaanse edelman, vaandrig. Don Diego, weet u wel? Hij zat in een klein rijtuigje, vaandrig.”

„Wat vertel je me nou? Je had toch zeker opdracht gekregen niemand door die poort in of uit te laten?”

Pilchard staarde strak voor zich uit. Zijn vrees dat hij de Spanjaard niet had mogen laten gaan, bleek maar al te gegrond. „Hij heeft het me rechtstreeks bevolen, vaandrig. Hij zei dat de opdracht van hemzelf afkomstig was en dat die natuurlijk niet voor hem gold. En dat het er slecht voor me uit zag als ik de poort niet opendeed.”

„Dat is het toppunt,” raasde Boscowen. „Niemand anders dan ik heeft jou hier opdrachten te geven, en als ik opdrachten geef, gelden die voor iedereen!”

„Jawel, vaandrig,” zei Pilchard zacht.

„Was hij alleen?”

„Er zat een dame in het koetsje, vaandrig. Het was zijn zuster, zei hij.

Hij moest haar even naar huis brengen."

"Juist," hernam Boscowen. Toen drong zich een afschuwelijke gedachte aan hem op. „Heb je die dame gezien?" vroeg hij.

„Gezien, gezien — een beetje wel, vaandrig. Ze zat in een hoekje weggedoken, met een reismantel om zich heen en een zwarte hoofddoek om. Haar gezicht kon ik zo gauw niet zien, vaandrig."

Boscowen keek Pilchard met een doordringende blik aan. Er lag een eigenaardige klank in zijn stem, toen hij voortging: „Die eh... dame, was die klein van gestalte?"

„Ja zeker, vaandrig. Heel klein, om u de waarheid te zeggen. Dat is me meteen opgevallen."

Boscowen barstte bijna uit zijn vel van woede. „Jij grote sufferd! Jij domkop! Jij snertsoldaat! Heb je er dan helemaal niet bij stilgestaan dat dat zaakje verdacht was?"

Met een rood gezicht wendde hij zich tot sergeant Trott. „Daar heb je het nou. Onder de ogen van een van je schildwachten rijdt Don Diego de poort uit met de prins, vermoed als vrouw. Hij heeft hem doodeenvoudig ontvoerd. En deze... ezel heeft hem ongehinderd de benen laten nemen! De prins ontvoerd! Wat een ellende! Wat moet er van mij, van ons allemaal terecht komen?" Hij richtte zich op-

nieuw tot de ongelukkige Pilchard, die nog steeds in de houding stond zonder een vin te verroeren. „Wanneer is het gebeurd?"

„Het zal een half uurtje geleden zijn, vaandrig."

„Welke kant zijn ze opgegaan?"

„Ze zijn rechtsaf geslagen, vaandrig."

„Hoeveel paarden zaten er voor die koets?"

„Eentje maar, vaandrig."

„Niet ver hier vandaan splitst de weg zich. Sergeant, hoeveel paarden staan er hier op stal?"

„Een stuk of tien, schat ik, vaandrig."

„Je wijst onmiddellijk voldoende manschappen aan om ze te zadelen. Zoek de beste ruiters maar uit. Laat ze vlug voortmaken. En zorg dat ik ook een paard krijg."

„Korporaal Humblebucket!" bulderde Trott. „Twaalf man naar de stallen, gauw een beetje." De korporaal wees de nodige soldaten aan, die zich met gezwinde pas van het bevel gingen kwijten.

„Weet u wat ik me afvraag, vaandrig?" bracht de sergeant in het midden. „Wat voor reden heeft die edelman eigenlijk om de prins te ontvoeren?"

„Hoe kan ik dat nou weten? Misschien heult hij wel met de Fransen. Het enige dat ik weet is dat we die

jongens zo spoedig mogelijk moeten zien te vinden. En dat gaan we doen ook. Sta er nou niet als een zoutpilaar bij, sergeant! De ruiters moeten in twee groepen worden verdeeld en voor beide afdelingen moet een leider worden aangewezen. Ik voer het bevel tot de splitsing en daarna gaan we elk een kant uit. De rest van de manschappen blijft hier achter voor bewakingsdiensten."

„Zeker, vaandrig," antwoordde Trott. Maar op schuchtere toon voegde hij eraan toe: „Alleen... ik voor mij breng van het paardrijden niet erg veel terecht."

„Dan blijf je maar hier om toezicht te houden op onze reserves. Wees op je hoede! Die Don Diego kan best op weg zijn naar de dichtstbijzijnde Franse post en dan kun je het beleven dat ze een patrouille op je afsturen. Waar blijven die kerels van jou nou toch?"

Even later kwamen de paarden de binnenplaats op. De manschappen zetten de bajonetten op hun musketten en stegen op. De poort ging open en de stoet zette zich in beweging met Boscowen aan het hoofd. Eenmaal op weg gaf de vaandrig zijn paard de sporen, zodat de nieuwbakken cavalerie al spoedig, zo goed en zo kwaad als het ging, in het halfdonker voortgaloppeerde.

Het alarm had ook Pollie en Olivier wakker gemaakt. Ze hadden zich vlug

Tot verbijstering van de vaandrig
trok zijn ondergeschikte
plotseling de
dekens van
het bed
af.





aangekleed, maar hielden zich een beetje op de achtergrond schuil toen de arme Pilchard door vaandrig Boscowen op zijn nummer werd gezet. Vlak bij de poort zagen ze de troep uitrijden.

„Ik hoop maar dat ze hem te pakken krijgen,” zei Pollie.

„Hij heeft anders een flinke voor-sprong,” merkte Olivier bezorgd op. „En hij kent het terrein. Die arme oom Pharaol!”

„Daarom móét Boscowen die Spanjaard zien te vangen,” zei Pollie.

„Ik wou dat we maar nooit van dat vervelende prinsje hadden gehoord,” mopperde Olivier. „Wat een ellende beleven we toch met dat verwende ventje. Eerst die arrestatie van mij en nu dit weer. Het is een heel ernstig vergriep om je plicht te verzaken terwijl je op wacht staat.”

„Ga je mee? Dan klimmen we op die heuvel daar. Dan zien we in het maanlicht misschien nog iets van de achtervolging.”

„Ik weet niet of je erg kort van geheugen bent,” antwoordde Olivier met een zucht, „maar ik mag toevallig de poort niet uit, zie je?”

„Och kom, daar maakt niemand zich zorgen meer over. Kom!”

Olivier stond een tijdje te aarzelen, maar stemde tenslotte toe, omdat een beetje straf meer of minder er nu toch niet meer op aankwam. Ze sloegen de weg naar de heuvel in en waren in druk gesprek gewikkeld over het avontuur dat ze beleefden, toen Pollie opeens bleef staan en zich bukte.

„Kijk daar eens,” zei ze. „Wat zou dat te betekenen hebben?” Met deze woorden wees ze Olivier een paar glasscherven aan, die glansden in het maanlicht.

Terwijl Olivier het glas bekeek, ging Pollie een paar stappen bij hem vandaan. Hij zat nog op zijn hurken in gedachten verzonken, toen ze hem bij zich riep. Ze wees opnieuw naar de grond, die op deze plaats de afdrukken van paardehoeven en de sporen

van een wagenwiel vertoonde. Olivier vond er op het eerste gezicht niets verrassends aan. Toen hij wat beter toekeek, ontdekte hij echter de reden van haar verwondering: weggedrukt tegen de rand van het karrespoor lag een pistool.

„Een duelleerpistool,” zei hij, „met een handvat dat met zilver is beslagen.” Voorzichtig onderwierp hij het wapen aan een onderzoek. „Het is geladen,” luidde zijn conclusie.

„Is het niet gevaarlijk om het aan te raken?”

„Nee, het staat op veilig. Maar waar zou het vandaan komen? Hier een pistool, daarginds dat gebroken glas, allebei in het spoor van een wagen. Het zijn nogal dikke scherven. Misschien zijn ze wel afkomstig van een koetslantaarn.”

Ze keken om zich heen om te zien of er ergens een oplossing voor het raadsel was te vinden. De weg liep op deze plaats juist met een scherpe bocht om de heuvel heen. Aan de ene

kant liep de grond, die overdekt was met grote stukken rots en dik struikgewas, steil naar boven, aan de andere kant daalde de bodem geleidelijk af in een kloof.

Opeens deed Pollie een ontdekking die de vorige geheel in de schaduw stelde. Ze stond aan de rand van de weg en keek het ravijn in. Met bevende stem vertelde ze Olivier wat ze daar in de diepte zag.

„Kijk eens,” zei ze. „Wat verschrikkelijk!”

Olivier kwam naast haar staan. „Die arme mensen. Wat een afschuwelijk ongeluk.”

Tientallen meters beneden hen lagen de resten van een koetsje, dat op een enorm rotsblok te pletter was gevallen. Het lag met de wielen naar boven en de gebroken disselboom priemde scheef de lucht in.

„Ik ga erop af,” zei Olivier vastbesloten. „Blijf jij maar hier. Je kunt nooit weten wat je daar te zien krijgt.”

„Niks, hoor,” antwoordde Pollie. „Ik ga mee. Misschien heeft iemand hulp nodig.”

Ze lieten zich behoedzaam tussen de struiken door naar beneden glijden. Tot hun opluchting ontdekten ze dat het koetsje leeg was. Voor alle zekerheid overtuigden ze zich ervan dat de passagiers niet naar buiten waren geslingerd. Er was nergens iemand te bekennen.

„Hier, zie je wel?” riep Olivier uit, terwijl hij Pollie een kapotte lantaarn aanwees. „Dat glas daarginds heeft in deze lantaarn gezeten. Er begint me een lichtje op te gaan. Heb je gezien hoe onregelmatig het patroon van die hoeven was? En dat het spoor van de koets een scherpe bocht maakte? Het zou best kunnen zijn dat het wagentje is aangehouden, dat het paard is uitgespannen en dat de koets gewoon over de rand van de afgrond is geduwd, nadat de passagiers waren uitgestapt.”

„Natuurlijk!” riep Pollie verrast. „Zij zijn het geweest! Don Diego en de prins! Ik heb dit koetsje gistermiddag op de binnenplaats zien staan. Ik weet zeker dat het hetzelfde is, want ik heb nog naar dat mooie wapenschild gekeken dat op de deuren zit.”

„Ik geloof dat je gelijk hebt. Maar waar zouden die twee dan zijn gebleven?”

Pollie fronste haar wenkbrauwen en deed zwijgend enkele stappen heen en weer.

„Laten we nou eens goed nadenken. Ze zijn vast aangevallen. Don Diego zal zich wel hebben verdedigd door zijn pistool te trekken. Als het hem uit de handen is geslagen. . .”

„Dan hadden de overvallers vrij spel. Ze hebben het tuig doorgesneden, zie je wel? Daarna is het koetsje naar beneden geduwd. Maar waarom?”

„Omdat het onmiddellijk in de gaten zou lopen als het rijktuig aan de kant van de weg was blijven staan. En dan nog wel een rijktuig met zo'n opvallend wapenschild! Wie zou hierachter

zitten? Een Franse patrouille misschien?”

Olivier schudde het hoofd. „Als de Fransen de kans kregen, zouden ze prins Louis maar wat graag gevangen nemen, maar het is niet te geloven dat ze hem dan zo zouden behandelen. Ik denk dat ze hem in dat geval niet koets en al naar Madrid hadden gebracht. Nee, weet je wat ik vermoed? Dat er een stel bandieten aan het werk is geweest. Stel je eens voor wat die voor een losprijs kunnen vragen voor een Spaanse prins!”

„Ja, dat zou best kunnen. En die soldaten van ons maar in het wilde weg op zoek gaan naar de vluchtelingen! Waar zouden die bandieten zich hebben verstopt?”

„Aan de sporen kun je wel zien dat ze geen paarden bij zich hadden. Daarom denk ik dat ze niet over de weg zijn gekomen. Ik vermoed dat ze de bergen in zijn gevlucht. Laten we daarboven nog eens poolshoogte gaan nemen.”

Even later hadden ze de plek weer bereikt waar het koetsje tot stilstand was gekomen. Weldra ontdekten ze een smal slingerpaadje, dat tussen het struikgewas door tegen de heuvel opliep.

„Daar heb je het al,” stelde Olivier vast. „Wat moeten we nu beginnen?”

„Het lijkt me het verstandigst om terug te gaan en vader te waarschuwen. Die kan er dan een paar goed gewapende soldaten op af sturen.”

„Dat is waar, maar daarmee zouden we een hoop kostbare tijd verloren laten gaan. Als je het mij vraagt, moeten we die bandieten zo snel mogelijk achterna.”

Olivier dacht even na. Toen hief hij het hoofd op en luisterde aandachtig. „Vlug, achter dat rotsblok. Er komt iemand aan.”

Zo vlug als twee konijntjes zochten ze een schuilplaats. Olivier hield het pistool in de aanslag. Langzaam maar zeker kwamen er voetstappen naderbij. Ze hielden hun adem in. Plotseling dook er in het maanlicht een korte, gedrongen gestalte op. Het was tamboer Pudden, die vrolijk neuriënd de weg afkwam. Verstoemd van schrik bleef hij staan, toen Olivier met het wapen in de hand naar voren sprong.

„Ginger! Ben jij het?”

„Aha, zitten jullie daar!” zei Pudden opgelucht, toen Olivier snel het pistool liet zakken. „Berg eerst dat gevaarlijke ding eens op, Olivier. Waar heb je het vandaan? Is het geladen?”

„Dat is het zeker,” antwoordde Olivier, die voorzichtig het pistool weer vergrendelde.

„Maar wat kom jij hier eigenlijk doen?” wilde Pollie weten.

„Jullie opzoeken. De sergeant heeft me erop uitgestuurd. Jullie moeten onmiddellijk terugkomen.”

„Dat kunnen we niet, Ginger, eerlijk niet.”

„Niet kunnen is er niet bij. Je móét,” waarschuwde Pudden. „In de eerste plaats heb je huisarrest. In de tweede plaats is het verboden om je

kamp te verlaten zonder tuniek en sjako.”

„Luister,” zei Pollie. En daarna bracht ze de tamboer op de hoogte van hun ontdekking. „Het is van het grootste belang om te weten te komen welke kant de bandieten op zijn gegaan,” zo besloot ze.

Tamboer Pudden keek eerst Pollie en daarna Olivier aan en liet tenslotte zijn blik een tijdje over de omgeving dwalen, alsof hij daar een spoor van de overvallers hoopte te vinden. Eindelijk schudde hij bedroefd het hoofd.

„Ik kan er niets aan doen, jongens, maar ik heb nu eenmaal opdracht gekregen om jullie terug te brengen.”

„Nou, laten we dan maar gaan,” zei Olivier teleurgesteld.

„Hoor eens hier, Ginger,” hernam Pollie. „Je weet best dat ik je een aardige jongen vind. Maar daarom hoeft je je nog niet zo uit te sloven! Probeer het nu eens goed te begrijpen. Als wij met jou teruggaan naar dat kasteel, lopen we de kans dat we het spoor van de bandieten voorgoed kwijtraken. Welnu, dat betekent dat de prins in geen weken te vinden is. En dát betekent weer dat vaandrig Boscowen en de kolonel en de generaal en soldaat Pilchard en Olivier en iedereen in de grootste moeilijkheden komen. En waardoor? Door jouw koppigheid. Let op wat ik je zeg: als dat gebeurt, is het allemaal jouw schuld!”

„Lieve help,” zei tamboer Pudden somber. „Daar had ik nog helemaal niet bij stilgestaan.” Weer keek hij besluiteloos van de een naar de ander. „Maar jij hebt goed praten, Pollie,” hernam hij. „Sergeant Trott heeft me opgedragen. . .”

„Ja, ja, stil nou maar,” viel Pollie hem in de rede. „Ik weet best wat papa je heeft opgedragen. Maar hij wist toch zeker niet dat wij ondertussen de verdwenen prins op het spoor waren gekomen? Stel je voor dat we deze kans niet met beide handen aangrijpen. Ik weet wat we gaan doen. We hoeven alleen maar dat bergpaadje te volgen om te kijken of er aanwijzingen te vinden zijn. Het is helemaal niet uitgesloten dat het hol van de rovers hier vlak in de buurt ligt. Nou, zodra we weten hoe de vork in de steel zit, rennen we terug naar het kasteel.”

„Precies,” viel Olivier haar bij. „En dan kan de sergeant de nodige mannetjes sturen om de bandieten in te rekenen en de prins te redden.”

„Kom, vooruit,” besloot Pollie, „we hebben al tijd genoeg verknoeid.”

„Maar de sergeant heeft gezegd. . .” begon Pudden nogmaals.

„Schiet op en houd je mond,” beval Olivier.

Voorzichtig begonnen ze het bergpad te beklimmen. Olivier ging voorop, met Pollie vlak op zijn hielen en met tamboer Pudden tegen wil en dank in de achterhoede.

W O R D T V E R V O L G D

Map en Moppie



BASKET-BALL OP EEN WIEL

De leden van de San-Diego-Eenwielierclub vonden het maar saai: alleen maar op één wiel fietsen. Zij wilden meer dan alleen maar wat kunstjes vertonen in optochten en bij stadsfeesten. Zij vonden daarom een nieuwe sport uit: fiets-basketball. De eenwielers blijken uitstekend geschikt om er alle manoeuvres, die nodig zijn bij het basketball, op uit te voeren. De spelregels hoefden bijna niet veranderd te worden. Wanneer men in het bezit van de bal is, mag men niet met de voeten aan de grond komen. Ook mag de bal niet met de fiets gespeeld worden en men mag niet meer dan drie slagen het wiel draaien om een dribbel te beginnen.

Er worden over het algemeen weinig overtredingen begaan, omdat het spel niet zo razend snel gespeeld kan worden als het echte basketball. Wat vaker voorkomt zijn schijnbaar onontwarbare kluwens van spelers en fietsters die in het vuur van het spel over elkaar heen getuimeld zijn, maar tot echte problemen heeft dit nooit geleid, want al gauw heeft ieder weer zijn eigen armen, benen en fiets teruggevonden en dan gaat het spel weer verder, waarbij men het de gewoonste zaak van de wereld vindt dat men zich op één wiel in plaats van op twee benen voortbeweegt. Blijkbaar is niet iedereen in Californië het hiermee eens, want een geschikte tegenpartij heeft men nog niet gevonden. Voorlopig moet men dan zich behelpen met de tegenstand van de leden van de eigen eenwielierclub, de San Diego Unicycle Club, zoals die op zijn Amerikaans heet, die ongeveer honderd actief meefietsende leden telt.

DINKIE

DOOR CAROL VOGES



Men heeft een tweede marionet gevonden, hangend aan een boomtak. Ook deze is rood geverfd. Men weet nog steeds niet, wie de overval op de zoon van Hans Brucker gepleegd heeft.

Drie Rode



Marionetten



WIE IS DIE MAN
EN WAAROM SLAAT HIJ
OP DE VLUCHT?



KOM HIER,
TILL!

ZONDER NAAR SYLVAINE TE LUISTEREN
GAAT TILL ACHTER HEM AAN.



WAAR ZIJN ZE
NU? OEI!



DE VREEMDELING IS GEVALLEN EN
HEEFT ZIJN HOOFD GESTOTEN
AAN EEN TAK. SYLVAINE BUIGT
ZICH OVER HEM HEEN.

DE HOND
IS DOL GE-
WORDEN!...



WIL JE WELEENS
OPHOUDEN! ZIE JE
NIET DAT HIJ
GEWOND IS?

MET MOEITE SLAAGT ZE ERIN
DE HOND TE KALMEREN.



WAT HEB JE
IN JE BEK?



NEE! DAT IS NIET
MOGELIJK... EEN
MARIONETTERKOP!...



VERBAASD DRAAIT
SYLVAINE ZICH OM. DE
MAN IS VERDWENEN!



de mijn van PAPPY

DAT GELUID? ... HA, HA... DAT IS TOCH ALLEEN MAAR DIE ONNOZELE SCHOT, DIE SPEELT... NOU JA, SPEELT... DIE JAMMERT OP ZIJN DOEDELZAK!



O JA?

BAH!

BRR!

HUH!

WAT?

HET IS WAAR. IN IEDER GEVAL GAAN WIJ NU EERST ONZE PAARDEN OPHALEN. KOM MEE JULLIE!



OPEENS...

GOOOIIIIIRHHAAT...



...MOE EUUUUUU...

DAAR HEB JE HET WEER!

IK WÉÉT DAT HET ALLEEN MAAR EEN DOEDELZAK IS EN TOCH VIND IK HET VERSCHRIKKELIJK!

OOOO... WAT ERG! WAT VRESELIJK ERG!



EEN EINDJE VERDEROP...



...ING OOOOOOO...

DOET DAT GELUID JOU NIETS?

WAT ZEG JE?



...WIIIIING WOE...

EEN SCHOON GEBAAAR, HEREN. GEEF MIJ UW WAPENS MAAR. WE ZULLEN HIER LATER REKENING MEE HOUDEN.



HEPPY ONTLAADT DE REVOLVERS EN GOOIT ZE VER WEG.



GRRRIIAAIIIIIIIIII...

HOPELIJK HOUDT PAPPY NOG NIET OP!



EMASHEY

De hulpsheriff is als gijzelaar gevangen genomen, terwijl de notaris op weg is om de koop van de valse mijn ongedaan te maken.



..RHEUUUUUTUiiiiiiiM;AUUUUEEE EEEEEEE..

U GAAT MET MIJ MEE, WIJ GAAN
VERDER.



Hiiiiiiii



DE PAARDEN SCHIJNEN HEEL
ANDERS OVER DEZE MUZIEK
TE DENKEN, NIETWAAR,
NOTARIS?



NÀ EEN
KORTE
BIT...

DE NOTARIS HUILT
NIET MEER, DAN IS
DE MUZIEK
OPGEHOUDEN.



HIER IS
MEESTER
O'LOGRAF!

WEES WELKOM!



IS ALLES GOED GEGAAN?

WAT BLIEF?



IK ZE1...

ÉÉN
MOMENT...



SORRY, MAAR ONDERWEG GENOTEN
WE VAN DE MUZIEK VAN PAPY.
GELUKKIG KON IK NOG NET OP TIJD
WATJES IN MIJN OREN
STOPPEN!



ZODOENDE KON IK
ONTSNAPPEN AAN DE
MANNEN VAN VALSE BILL.
WANT DIE ZIJN NOG
OP VRIJE VOETEN.



LIEVE HELP!
EN PAPY IS NOG BUITEN!
IK GA HEM
ZOEKEN!



O, LAAT MAAR, ALS ZE HUN
REVOLVERS TERUGGEVONDEN
HEBBEN, IS HET NOG MAAR
SPEELGOED VERGELEKEN BIJ
ZIJN DOEDELZAK!



KIJK,
DAAR KOMT
HIJ AAN!



WIST JE DAT.....



...de vliegbasis Lassiemouth in Schotland door valken beschermd wordt tegen meeuwen? Deze vogels boeken resultaat waar knallen, opgezette vogels en op de band opgenomen angstkreten van vogels niet helpen. De schade door meeuwen op en rond vliegbases aan de kust aange-richt loopt in de miljoenen. Ook in Canada worden hiervoor valken gebruikt.



...de Rolls-Royce-fabrieken voor het eerst in tien jaar een heel nieuw model, de Silver Shadow, uitgebracht hebben? Hij is lager dan zijn voorgangers. Ondanks de prijs van 6500 pond is er al een wachtlijst van een jaar.



...dit schip omgebouwd is voor het vervoer van Volkswagens naar Amerika? De auto's rijden op elgen kracht naar binnen en worden in de ruimen geparkeerd.



...de condor de grootste vogel ter wereld is? Hij leeft in de Andes, heeft een vleugelwijdte van vier meter en kan een prooi op de grond van kilometers hoogte waarnemen.



...deze helikopter zijn eigen vliegveld kan aanleggen op de kruinen van bomen of in moerassen? Dit systeem is ontworpen voor oerwoud-gebieden waar geen landingsplaatsen zijn.



...de hoogste waterval ter wereld zich in Venezuela bevindt? Deze Angelwaterval (naar de ontdekker Jim Angel) is ruim duizend meter hoog.



...het grootste overdekte stadion ter wereld in de Amerikaanse stad Houston staat? Het kan 60.000 toeschouwers bevatten. Het heeft lichtversing, een gesloten televisiecircult, telex en nog veel meer technische snuffjes. Het wordt gebruikt voor voetbal, basketbal, cricket en rugby.



...de schuttersvis zijn prooi vangt door hem uit de lucht te schieten? In de bek van de vis bevindt zich een groef waardoor de vis waterdruppels naar zijn doel schiet. Hoe hij ondanks de lichtbreking van het wateroppervlak zijn doel weet te raken is een raadsel.

...er jaarlijks in het Europese verkeer 100.000 doden vallen (3000 in Nederland en 2000 in België)? En dat bij verkeersongelukken in Nederland en België jaarlijks 3500 kinderen zijn betrokken? Daarom hebben de Belgische ouders een vereniging opgericht ter bescherming van hun kinderen tegen verkeersongevallen.





de MAN van STAAL

TED, KEN EN ARCHIE WORDEN IN BIRMA AANGEVALLEN DOOR DE KEVER, EEN VREEMDE MACHINE, DIE HET EIGENDOM IS VAN KELSO. DEZE IS VAN PLAN MET BEHULP VAN DE KEVER EEN DIAMANT-MIJN TE OVERVALLEN.



KAP
DE LIANEN,
ARCHIE! VLUIG!

EN MET EEN VAART SCHIET DE ROBOT
OMHOOG.



PAS OP!
STOP DE
VLAMMEN-
WERPER!

GEEF ZE
VAN KATOEN,
ARCHIE!



TOE MAAR!
DWING KELSO
TOT EEN LAN-
DING!

WEES
VOORZICHTIG,
TED!



KELSO, PROBEER
DE ROBOT AF TE
SCHUDDEN!



MAAR ARCHIE HOUDT VAST
EN HANTEERT ZIJN MES...

'LAND ON-
MIDDELLIJK!

GOED ZO!
ZET HEM
OP!

EVEN LATER...



ZE ZIJN
GELAND!

PAS OP!
HET GEVAAR
IS NOG NIET
GEWEKEN!



REKEN
ZE IN, ARCHIE!
DIE KOGELS KUN-
NEN JOU GEEN
KWAAD DOEN!



WE GEVEN
ONS OVER! ROEP
DIE WOESTELING
TERUG!

KALM AAN,
KELSO! ARCHIE
IS GEEN WOES-
TELING!

VIA ARCHIES LUIDSPREKER RICHT TED ZICH TOT DE BENDE.

JULLIE MEESTERS
ZIJN VERSLAGEN! LEG
UW WAPENS AF EN GA
TERUG NAAR HUIS!

ZE SNAPPEN NIET,
DAT NIET ARCHIE
TOT HEN SPREEKT,
MAAR TED!



NA AANKOMST IN EEN DORP WORDEN DE
BOEVEN AAN HET WERK GEZET.

VOOR JULLIE
GEEN FEEST!
JULLIE BOUWEN
VOOR ONS EEN
VLOT!...



LATER...

EN NU NAAR DE STAD, WAAR
WE JULLIE AAN DE POLITIE
ZULLEN OVERLEVEREN!



DAARNA GAAN
WE DON TRENT
OPZOEKEN!

DON TRENT, SLACHTOFFER VAN DE KEVER, IS AL
AARDIG OPGEKNAPT.

TED! KEN!
HEBBEN JULLIE
DE KEVER GE-
VONDEN?

JA, MAAR HET
IS EEN LANG VER-
HAAL, DUS ZET
JE SCHRAP!



IN DONS VERNIELDE FOTOSTUDIO...

IK ZAG DE KEVER IN
DE JUNGLE EN MAAKTE
ER EEN FOTO VAN...



EN DUS KWAMEN
KELSO'S MANNEN
HIER OM ALLES
TE VERNIELEN!



MAAK JE GEEN
ZORGEN. ER IS EEN
BEDRAG UITGELOOFD
VOOR WIE KELSO IN-
REKENT EN DAAR
KRIJG JIJ OOK EEN
DEEL VAN!

TOT ZIENS EN
JE HOORT VAN
ONS, ALS WE WEER
IN DE BUURT ZIJN!
INTUSSEN ZAL ER
WEL WEER EEN
AVONTUUR OP
ONS WACHTEN!



WELK DIER IS DIT?

Verbind de punten van 1 tot en met 175 door een lijn en je hebt het verborgen dier gevonden.



wie puzzelt er mee?

ZOEK DE LETTERS

TWELIG Je ziet hier de DRIND overblijfsels van BLEN enkele woorden, GE waaruit steeds GL drie dezelfde letters, in dezelfde volgorde, zijn weggehaald. Welke zijn de drie letters en welke de woorden?

SPREEKWOORDPUZZEL

AA - AC - AL - EB - EK - EN - HT - OE - RW - TD - TM - TS - VE - WI

Een spreekwoord is helemaal in stukjes van twee letters gehakt en daarna zijn deze stukjes op alfabetische volgorde geplaatst.

Kun je de stukjes zo samenstellen, dat het weer een spreekwoord wordt?

VERBORGEN BEROEP

TYPISTE Hier zie je een **LASSER** lijstje met acht **MONTEUR** beroepen. Van **DOKTER** boven naar beneden is er nog een **HANDELAAR** negende beroep **VERKOPER** in verborgen. Dit **STUKADOOR** moet je vinden door de woorden **SCHILDER** onderling heen en weer te schuiven.

Je hebt alleen één van de eerste drie letters van elk beroep nodig.

KAM- RAADSEL

Als je op de tanden van deze kam de goede woorden hebt ingevuld, is er op de bovenste rij een woord verschenen.

Zoals je ziet, zijn de ontbrekende letters van dit grotere woord deze keer dus al ingevuld, maar daar staat tegenover dat het — nogal moeilijke — woord dan ook niet omschreven wordt.

- 1 Zonder geluid
- 2 Schoon
- 3 Wezen, karakter
- 4 Vuil
- 5 De-, hetzelfde
- 6 Doorschijnende, breekbare stof
- 7 Vereniging, verbond
- 8 Betaalmiddel

Welke fouten?

OPLOSSINGEN UIT VORIG NUMMER

Visitekaartje
BOEKBINDER

- 1 Het borstzakje zit aan de verkeerde kant.
- 2 Het achterste deel van het hengel van de tas ontbreekt.
- 3 De man draagt tegelijkertijd een strikje en een stropdas.
- 4 Het insect is achter de kerktoren getekend.

Kruiswoordpuzzel

L	E	R	G	A	D	A	T
A	K	T	E	B	O	R	D
S	L	E	U	R	W	E	E
T	O	R	A	H	U	R	N
K	E	S	P	E	E	N	S
				A	A	N	
				S	L	A	
D	L	U	I	P	O	P	J
A	R	E	K	O	D	O	S
R	U	N	D	K	R	O	O
S	T	A	L	A	L	L	E
S	T	E	M	K	M	K	E

1	t	2	a	3	l	4	l	5	e	6	t	7	i	8

Alona Wildebrab



NA EEN Vliegtuigongeluk bij een onbewoond eiland is Alona naar een ander eiland gezwommen om hulp te halen. Ze ontmoet een paar inboorlingen.



BENT U DE GODIN VAN DE ZEE?

NEE, IK BEN ALONA RICHARDS!

ZE WORDT IN OPTOCHT NAAR HET STAMHOOFD GEBRACHT. . .



WIE IS DAT?

EEN MEISJE UIT DE ZEE! EEN GODIN!

HET STAMHOOFD KIJKT HAAR LANGDURIG AAN EN ONTSTEKT DAN IN TOORN.



ZE IS GEEN GODIN! ZIJ IS EEN DUIVEL!

DAT BEN IK NIET. HOE KOMT U ERBIJ?

HANDEN WORDEN NAAR HAAR UITGESTOKEN EN PROBEREN HAAR TE GRIJPEN.



LAAT ME MET RUST! IK BEN ALONA! IK KOM HULP VRAGEN! . .

MAAR NIEMAND LUISTERT. HET STAMHOOFD GOOIT HAAR OVER ZIJN SCHOUDER.



IK ZAL HAAR BRENGEN WAAR ZE THUISHOORT!

MET HET STAMHOOFD VOOROP BEKLIMT DE GROEP EEN GLOOIEND TERREIN.



DIT IS HET HOOGSTE PUNT VAN HET EILAND.

WAT GAAN ZE MET ME DOEN?

HELP!

ALONA IS DOODSBANG, WAT MOET ZE DOEN OM DE MANNEN TOT ANDERE GEDACHTEN TE BRENGEN?



ZE ZIJN VAN PLAN ME TE DODEN! WAT MOET IK BEGINNEN?!

DE INBOORLINGEN WERPEN HAAR VANAF DE HOGE ROTSPUNT IN ZEE.



HELP! IK ZAL OP DE ROTSEN BENEDEN TE PLETTER SLAAN!

ZE WEEET ZICH TIJDENS DE VAL ENIGSZINS TE DRAAIEN. . .



MAAR TOCH SCHAMPT ZE VLAK BOVEN HET WATER MET HAAR HOOFD LANGS EEN ROT.



HELP!

DE KLAP HEEFT HAAR MIN OF MEER VERDOOFT EN LANGZAAM ZINKT ZE NAAR BENEDEN.



EN HOOG BOVEN HAAR KIJKEN DE INBOORLINGEN TOE.



ZE BLOEDT! DUS IS ZE TOCH EEN MENS EN GEEN DUIVEL!

SJORS EN SIMMIE

FRANS PIET

ZWEEFGAS!

KACHELS, FORNUIZEN EN GEISERS SCHIETEN DE ZO JUIST GEBRANDE GATEN UIT EN BLIJVEN BOVEN DE DAKEN HANGEN.



NEE, NEE! WEER NIET GOED! NU ZWEEFT ALLES IN DE LUCHT!



TJONGE, ZIE JE WEL. IK HEB WEER GELIJK. IK ONTDEK ZO JUIST DAT UIT DE RODE KRAAN HET ZOGENAAMDE ZWEEFGAS KOMT.



HET NET ZIJN OF KOOLDRAAD NOOIT EERDER GAS GEBOORD HEBBEN.

NOU, IEMAND DIE HET VOOR HET EERST DOET, HAALT NIET ZULKE STOMMITEITEN UIT.



GASTOEVOER GESLOTEN !!!



TJOE!



FLOP!

Voor Nederland: Redactie en administratie: Nassauplein 3, Haarlem. Abonnementenprijs: 30 cent. Losse nummers: 40 cent.

Voor België adres: N.V. Tijdschriften Uitgevers Maatschappij, Van Schoonbekestraat 36, Antwerpen. Prijs: 5 frank.

Bij betaling van abonnementsgeld: postrekening 682400 t.n.v. Sjors van de Rebellenclub, Haarlem. A.u.b. vermelden: abonnement per post of per bezorger.